

סדנתון

שבת פרשת ויקרא

הדלקת נרות: 17:24 יציאת השבת: 18:22

חדש בטבע

פריחת אביב

עכשו אביב ובחויץ יש המוני פרחים.

מה פורח עכשו?

אדמים: הפלניזות בסוף הפריחה. במקומם התחילו לפרח דמומיות.

צהבים: סביון, שן ארי, כתמה וצפרני החתול. חרדל השדה.

ורדים: רקפת, גרניום רה, נזמית, צפרנית מצרית, סחלב פרפרני, סחלב אנטולי.

כחלים: מקור חסידה גדול, צהרון מצוי, נוייאה קהה, מרגנית השדה, כדן מצוי.

לבנים: זמזומית מצויה.

השבוע אפשר גם לראות הרבה דבורניות. הדבורניות הן פרחים נמוכים שקשה למצא אותם.

הדבורנית היא פרח שמתחפש לדבורה. יש לה גם ריח של דבורה. הדבורים רואות אותה וחושבות שהיא דבורה חברה. כשהדבורים מתקרבות לדבורנית נדבקים לגב שלהן גרגרי אבקה. כך מצליחה הדבורנית להעביר אבקנים לפרחים אחרים.

הדבורנית נראית ממש כמו דבורה שותה צוף מתוך פרח. ביער שלנו אפשר למצא הרבה פרחים של דבורנית שחומה, מעט פרחים של דבורנית דינסמור. במקומות מסוימים ביער אפשר למצא פרחים של דבורנית הקטיפה. כל פרחי הדבורנית מוגנים.



סביון



נזמית



דבורנית דינסמור



דבורנית צהובה



בו"ד

חדש בטבע

למה הפרחים לא פורחים באותו זמן בכל הארץ?

אז- איך הפרחים יודעים מתי לפרח?

את הסדנתון כותבים בגבעות שבגוש עזיון. כל שבוע אנחנו כותבים על מה שחדש בטבע באותו שבוע. הרבה פעמים בחורף ובאביב אנחנו מספרים על הפרחים שפורחים עכשו בגבעות.

הרבה מהילדים שקוראים את הסדנתון לא גרים בגוש עזיון. כשהם יוצאים החוצה, הם לא תמיד רואים את הפרחים שעליהם כתוב בסדנתון. השבוע כתבנו שהפלניות עדין פורחות. יש מקומות בארץ בהם הפלניות כבר סימו את תקופת הפריחה שלהם. למה זה קורה?

כדי להבין למה זה קורה אנחנו צריכים לדעת איך הפרחים יודעים מתי לפרח.

אנחנו מתכננים את השנה שלנו לפי שעון ולוח שנה. אנחנו יודעים מה התאריך. אנחנו יכולים לקבע דברים לפי התאריך. ככה כל בתי הספר יוצאים לחפש באותו יום. ככה גם כל עם ישראל חוגג את פסח באותו היום.

לפרחים אין לוח שנה. הם לא יודעים מה התאריך. איך הם ידעו מתי לפרח?

לכל פרח יש מנגנון מיוחד שעוזר לו לדעת מתי לפרח. לרוב הפרחים טוב לפרח באביב. באביב הגשם כבר ירד ונתן לצמח כח לפרח, ועדין לא מאוד חם והשמש עוד לא פוגעת בפרחים.

יש כמה מנגנונים כאלה.

זהו שעות האור – יש פרחים שמה שגורם להם לפרח זה השוני בשעות האור. בחורף יש פחות שעות של אור. מאמצע החורף הפמות של שעות האור מתחילה לגדל. כל יום יהיה יותר שעות אור. כשיש מספיק שעות של אור נוצר בתוך הפרח חומר שגורם לו להתחיל לפרח.

בארץ ישראל אין כמעט הבדלים באורך היום בין מקומות שונים. גם בחוף הים, וגם בחרמון אורך היום הוא אותו אורך. פרחים שזה המנגנון העקרי שגורם להם לפרח יצמחו באותו זמן בכל הארץ.

אבל זה לא כל כך מצלח. בזמן שבחוף הים חמים ונעים בחרמון עדין יש שלג. זה לא זמן טוב לפרח בחרמון. לכן יש פרחים שיש להם מנגנון אחר. **מנגנון מנות קר**.

איך זה עובד? הפרחים האלו צריכים שיהיה להם הרבה זמן קר ואחר כך זמן חם ורק אז הם פורחים. כשחם בתחלת החורף הפרחים ידעו שעוד לא הגיע הזמן לפרח, כי לא היה מספיק קר. גם אם יהיה שבוע חם באמצע החורף הפרחים האלה עוד לא יפרחו כי לא היה מספיק קר. אחרי שעבר רב החורף והיה כבר הרבה זמן קר, הפרחים האלה יחכו לתקופה חמה ויתחילו לפרח.

ספרנו בפתחה על **השלג שהיה השנה**, שבהרים קר יותר. ליד הים כבר באמצע החורף יש מספיק ימים חמים, והפרחים מתחילים לפרח. בהרים לוקח יותר זמן עד שמגיעים ימים כאלה. רק אז יפרחו הפרחים.

גבעות נמצאת בהרים. הפרחים בה פורחים מאחר. לכן חלק מהפרחים שעכשו פורחים בגבעות, כבר לא פורחים אצלכם בחצר.

פְּרִשְׁת הַשָּׁבוּעַ

חומשי: בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

פרשה:

ויקרא צו שמיני תזריע מצורע אחרי קדושים אמור בהר בחוקותי

השבוע התחלנו לקרא בחמש ויקרא.

בחמש ויקרא מספר על הדברים שקרו במשך כמה ימים – הימים שבנו את המשכן. בחמש ויקרא יש הרבה חקים שמסבירים איך עובדים את ה' במשכן ומי יכל להתקרב למשכן.

במשכן הקריבו קרבנות. בחמש ויקרא יש הרבה חקים שקשורים לקרבנות.

בפרשה שלנו מדבר על חמשה סוגים של קרבנות:

קרבן עולה - הקרבן הזה הוא כמו מתנה שהאדם נותן לה'. בגלל שקרבן העולה הוא מתנה גמורה לה' הוא נשרף כלו. אסור לבני אדם לאכול שום חלק ממנו.

קרבן מנחה - הקרבן הזה הוא דרך להגיד תודה לה'. חלק מקרבן המנחה נשרף על המזבח. חלק מקרבן המנחה הפכה אוכל. את קרבן המנחה מביאים מן הצומח.

קרבן שלמים - קרבן שלמים הוא קרבן שכל מי שמשתתף בהקרבה אוכל חלק ממנו. חלק מהקרבן נשרף על המזבח. חלק מקבל הפכה וחלק אוכל האדם שהביא אותו.

קרבן חטאת - לפעמים בן אדם חוטא. זה כאלו הוא קלקל משהו. במקרה כזה מקריבים קרבן כדי לתקן. קוראים לזה לכפר. בגלל שהקרבן הזה מכפר על חטא-קוראים לו חטאת. קרבן חטאת הוא קרבן שמביא אדם שחטא בלי כוונה. [בשגגה].

קרבן אשם - יש חטאים שמי שעושה אותם מקריב קרבן אשם.

פרשת "זכור" - השבת יוציאו בבית הכנסת שני ספרי תורה. באחד יקראו את פרשת ויקרא. בשני יקראו את "פרשת זכור". ב"פרשת זכור" כתוב שאנחנו חייבים להשמיד את עמלק.

למה חייבים להשמיד את עמלק? כשבני ישראל יצאו ממצרים והתחילו ללכת במדבר, אנשים מעם שנקרא עמלק התנפלו עליהם. הם התנפלו על החולים והחלשים בעם ישראל. ה' עזר לבני ישראל לנצח את עמלק. בהמשך ה' אמר לעם ישראל: "אתם חייבים לזכר את מה שעמלק עשה לכם במדבר. כשתגיעו לארץ ישראל, אתם חייבים להלחם בעמלק ולהשמיד אותו". בכל שנה, בשבת שלפני פורים אנחנו קוראים את "פרשת זכור".

למה קוראים את "פרשת זכור" לפני פורים? עמלק התנפל על עם ישראל באכזריות. עמלק התנפל על עמם ישראל בלי סבה.

פְּרִשְׁתַּת הַשְּׂבוּעַ הַבְּשִׁיר-

גם המן רצה להרג את כל היהודים בלי שום סבה מצדקת. חכמים אומרים שהמן היה מהבנים של הבנים של העמלקים שנלחמו עם עם ישראל בזמן יציאת מצרים. כשאנחנו קוראים את "פרשת זכור" אנחנו נזכרים שלא כל האנשים טובים. אנחנו נזכרים שיש אנשים שרוצים להרג אותנו בלי שעשינו להם משהו רע. באנשים האלו יש לנו מצוה להלחם. ה' עוזר לנו להלחם באנשים האלו.

חדשות הארץ ועולם

המלחמה באוקראינה נמשכת

הרוסים ממשיכים להלחם ולנסות לכבש את אוקראינה. לרוסים יש הרבה יותר חיילים וכלי נשק אבל האוקראינים נלחמים באמץ כדי להגן על הארץ שלהם.

הגברים הצעירים באוקראינה נשארים ומנסים להלחם ברוסים. הנשים, הילדים והזקנים מנסים לעזב את הבתים שלהם ולברח מאזורי הקרבות. האנשים שבורחים מהבתים שלהם בגלל המלחמה קוראים "פליטים". בגלל שבעונה הזאת קר מאד באירופה, הפליטים שברחו מאוקראינה סובלים מאד.

המדינות באזור של אוקראינה מנסות לעזור לפליטים. הן נותנות להם אכל ומקום חם ויבש לגור בו. הן דואגות שהפליטים יקבלו טפול רפואי. גם למדינת ישראל הגיעו פליטים מאוקראינה. מדינת ישראל מנסה לעזור לפליטים האלו.

ארצות הברית והמדינות במערב אירופה אומרות: "הרוסים לא בסדר! הם תקפו את אוקראינה בלי סבה". המדינות האלו "מגנות את רוסיה". המדינות האלו מנסות לעזור לאוקראינה. הן מנסות לשלח לאוקראינה אכל, תרופות, כסף וציוד שיעזור לאוקראינים להגן על עצמם. ארצות הברית ומדינות מערב אירופה החליטו לעשות דברים שיפגעו בפלפלה של רוסיה. קוראים לזה "להטיל סנקציות על רוסיה".

מדינת ישראל לא מגנה את רוסיה. הממשלה של מדינת ישראל אומרת: זה לא בסדר להתנפל על מדינות אחרות אבל אנחנו לא רוצים להתערב בסכסוך שהוא לא שלנו".

הממשלה במדינת ישראל אומרת: "אנחנו יכולים לעזור להפסיק את המלחמה בדרך אחרת- לנו יש יחסים טובים גם עם רוסיה וגם עם אוקראינה. אנחנו יכולים לעזור לרוסיה ואוקראינה להגיע להסכמות איך לסיים את המלחמה. קוראים לזה "לתוך בין שני הצדדים". מדינת ישראל מנסה לתוך בין רוסיה לאוקראינה. כדי לתוך בין שני הצדדים ראש הממשלה, נפתלי בנט, נסע לרוסיה. הוא נפגש שם עם נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. אחר כך ראש הממשלה, נפתלי בנט, דבר עם נשיא אוקראינה.

נשיא רוסיה ונשיא אוקראינה אמרו שהם שמחים מאד שראש ממשלת ישראל מנסה לעזור.